

Wij streven een kapitalistische samenleving na die gebaseerd is op een economische benadering die in de eerste plaats de gemeenschap dient in plaats van het individu. Elke economische activiteit dient erop gericht te zijn ten goede te komen aan zoveel mogelijk mensen en mag nimmer ten koste gaan van de gemeenschap, nu of in de toekomst.

Laten we kleur bekennen en kiezen: of welbewust blijven volharden in een achterhaald economisch recept dat onherroepelijk leidt tot het morele failliet en uiteenvallen van onze samenleving, of de oude neoliberale economie van ons afschudden en een economie omarmen waarvoor we ons niet langer hoeven te schamen en die getuigt van oprechte verantwoordelijkheid voor de wereld die na ons komt. En vanaf dat moment zullen we:

Het geweten terugbrengen in onze economie door elkaar voortdurend de vraag te stellen of ons economisch handelen goed of slecht is en goed of kwaad doet.



Het belang van de gemeenschap altijd het zwaarst laten wegen (in plaats van het individuele belang).

Nooit voor eigen gewin gaan als dat ten koste gaat van anderen.



Streven naar het produceren van producten en diensten die de wereld beter maken voor zoveel mogelijk mensen (in plaats van streven naar het verdienen van zoveel mogelijk geld).

Geld steeds als middel hanteren en nimmer als doel.



Ons bij alle besluiten die we nemen laten leiden door het rendement op lange termijn (in plaats van het rendement op korte termijn).

Niet langer vertrouwen op 'de onzichtbare hand van de markt' om onze welvaart te verdelen, maar op ons verlangen om zoveel mogelijk mensen een eerlijk deel van de koek te geven.



Steeds gericht zijn op het dienen van het belang van de ander (in plaats van het vervullen van zijn behoefte).

Alleen nog betekenisvolle groei nastreven (in plaats van groeien om het groeien).



Onze kinderen leren dat het nastreven van vrijheid in gemeenschappelijkheid en verbondenheid belangrijker is dan het nastreven van individuele vrijheid.